

KL 903



Ik deed mijn best om de datum 12 12 te omzeilen, mijn verjaardag ... op die datum was ik altijd van de radar verdwenen ... noem het 'hypersensitiviteit gecombineerd met introvert zijn', who cares ? ...maar vanaf het jaar 2013 was ik op bewuste datum altijd bij mijn geliefde, in Moskou ... met steeds een eenvoudige viering van een nieuw levensjaar, met altijd Russische champagne en Nederlandse kaas ... en altijd een bijzonder cadeautje ... en ja, dan is er in 2019 een ultiem cadeau: Spivakov ...



En toen kwam Covid-19, een ongewenste indringer in ons leven en waardoor vlucht KL903 een onmogelijkheid werd ... om maar niet te spreken van 20 02 2014, een situatie zonder enig uitzicht ...

12 12 2020 ... alweer verjaardag ... hoe ga ik dat ontwijken ? ... een rondje Zeeland rijden, en hier-en-daar klein geluk brengen. Maar ik had 'buiten de waard gerekend' want bij thuiskomst tegen de avond werd ik blij verrast door de aankomst van M7. En met post uit Rusland ... en 'live' beelden van Sretenski ook ...

Met een voorgerecht van verse kippensoep van de buren, een stampot van zuurkool, en daarna chocola en chips, koffie en een fles wijn werd het een lange en fijne ongecompliceerde 12-12-avond, waarvoor dank. Zoals ook dank voor de vele felicitaties.

Vrij snel daarna: nog meer directe aandacht voor een moeder in haar laatste fase van het leven ...

KL903 (in the past it was a flight to Moscow, now it is a flight to Iverness)

<https://www.google.com/search?q=flight+KL903&oq=flight+KL903&aqs=chrome..69i57j0i13i30l2j0i22i30j0i8i13i30.10655j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

sretenski / long ago

<https://www.youtube.com/watch?v=WGyE0APp66A>

spivakov 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=drVTM4olUos>

KL 903



I did my best to avoid the date of 12 12, which is my birthday ... on that date I always disappeared from the radar ... call it 'hypersensitivity combined with being introverted', who cares? ...but from the year 2013 onwards I was with my beloved one in Moscow on that date always ... with always a simple celebration of a new year of life, with always Russian champagne and Dutch cheese... and always a special gift... and yes, in 2019 there is an ultimate gift: Spivakov...



And then came Covid-19, an unwanted intruder in our lives and making flight KL903 an impossibility ... not to mention 20 02 2014, a situation without any prospects ...

12 12 2020 ... another birthday ... how am I going to avoid that? ... a drive around in the Zeeland area, and a bringing of little happiness here and there. However I had not counted on any other event > when I returned home in the evening I was pleasantly surprised by the arrival of M7. And with mail from Russia... and 'live' images from Sretensky too...

With a starter of fresh chicken soup from the neighbors, a stew of sauerkraut, and then chocolate and chips, coffee and a bottle of wine, it became a long and wonderful, uncomplicated 12-12 evening, for which I do thank you. As well as the honest thanks for the many congratulations.

Pretty soon afterwards: even more direct attention for a mother in her last phase of life...

KL903 (in the past it was a flight to Moscow, now it is a flight to Iverness)

<https://www.google.com/search?q=flight+KL903&oq=flight+KL903&aqs=chrome..69i57j0i13i30l2j0i22i30j0i8i13i30.10655j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

sretenski / long ago

<https://www.youtube.com/watch?v=WGyE0APp66A>

spivakov 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=drVTM4olUos>